

"BAKKELY"

SKIVEVEJ 44, HEJRING

9500 HOBRO

Ejendommen "Bakkely" blev udstykket fra "Alshøjgaard" i Hejring i midten af 1800-tallet, da en sønnesøn til ejeren af denne gård fik tinglyst jord fra sin bedstefars gård på Horshøjvej 2 i Hejring. I følge tingbogen fik sønnesønnen Christen Christensen Lassen jord (matrikel 4b) fra sin bedstefars gård i 1851.

I følge Tingbogen blev der igen købt jord fra "Alshøjgaard" i 1852. Denne gård havde i mellemtiden fået ny ejer (matrikelnr. 4c).

Der nævnes dog også et matrikelnummer 3c på et tidspunkt. Dette kender vi ikke købsåret for endnu.

CHRISTEN CHRISTENSEN (LASSEN)

Data:

CHRISTEN CHRISTENSEN(LASSEN) født d. 4. 4.1812 i Hejring søn af gårdm. Christen Christensen Lassen og Mette Marie Thomasdatter, "Alshøjgaard" – måske senere "Højgaarden" i Hejring
død d. 12. 7.1894 i Hejring

gift d. 20.11.1847 i Klejtrup med

ANE SØRENSDATTER født d. 22.11.1818 i Fjeldsø datter af Søren Kristensen og Else Nielsdatter
død d. 10. 1.1906 i Hejring

Deres børn:

1:
JOHANNE MARIE CHRISTENSEN født d. 4.12.1848 i Hejring
død d. 4. 2.1849 i Hejring

2:
METTE MARIE CHRISTENSEN født d. 20.12.1849 i Hejring
død d. 21 .7.1859 i Hejring

3:
SØREN CHRISTENSEN født d. 15. 8.1853 i Hejring
død d. 28. 2.1861 i Hejring

4:
ANDERS HOPPE-CHRISTENSEN født d. 28. 7.1856 i Hejring
(overtog senere ejendommen - se der)

5:
CHRESTEN CHRISTENSEN født d. 19 .4.1859 i Hejring
død d. 25. 2.1861 i Hejring

6:
CHRISTEN CHRISTENSEN (LASSEN) født d. 20. 7.1862 i Hejring
død d. 28.10.1936 i Bjerregrav

gift d. 29. 5.1883 i Skals med

Laura Nielsen

født d. 5.10.1857 i Skals sogn datter af husmand Niels Chr. Laugesen og Anne Marie Nielsdatter, Skals.
død d. 2. 7.1937 i Bjerregrav

Christen Christensen - kaldet Lassen fik noget jord fra sit bedstefars gård - "Alshøjgaard" og byggede denne ejendom i 1851.

I 1847 var han blevet gift med **Ane Sørensdatte**r fra Fjeldsø.

Parret fik 6 børn, hvoraf kun to overlevede - de fire andre døde inden de blev 10 år gamle.

Christen Lassen døde i 1894 i Hejring. Han var da aftægtsmand - temmelig sikkert ved sønnen **Anders Hoppe Christensen**, som Christen Lassen havde overlagt ejendommen i 1882.

Christens kone Ane blev en gammel kone. Hun døde i 1906 i Hejring. Hun blev 87 år gammel.

Angående børnene:

Den ældste hed **Johanne** – hun døde 2 mdr. gammel. Så kom **Mette Marie** – hun blev knap 10 år. Så døde hun også.

Den tredje var **Søren** – han blev kun 7 år.

Nr. 4 var **Anders Hoppe** – født i 1856. Han overtog senere ejendommen her – se senere.

Så kom **Chresten** – også han døde som lille, og endelig kom endnu en **Christen**. Han var født i 1862, og han blev gift i 1936 med **Laura Nielsen** fra Skals. Christen var bl.a. teglværksarbejder, og det kunne se ud til, at parret bo-satte sig i Bjerregrav ved Møldrups. De er i hvert fald begge døde der i henholdsvis 1936 og 1937.

Der var ingen børn i ægteskabet.

Nielsen

død d. 15.10.1983 i Ribe

6:

KARL CHRISTENSEN

født d. 15.11.1893 i Hejring

død d. 22.11.1893 i Hejring

Anders Hoppe Christensen var født her på ejendommen her i 1856. At Anders kom til at hedde **Hoppe** – og ikke blev kaldt **Lassen**, som ellers var familiens kaldenavn – skyldtes, at naboen lovede Anders' forældre, at hvis de kaldte ham op efter ham, ville han skænke sin arv til Anders. Så Anders kom til at hedde Hoppe, men da regnskabet's time kom – at han skulle arve naboen – var der ikke ret meget, kun et par ting bl.a. en vest. Så det fik ikke den store betydning for Anders, at han var blevet opkaldt.

Anders overtog sit fødehjem i 1882 efter sine forældre – samme år som han blev gift med **Karen Nielsdatter** fra Skals. Ud over at passe ejendommen, var Anders også meget haveinteresseret. Han havde bl.a. buske i sin have, som ingen andre havde.

De har sikkert ikke haft for meget at ”slå til Søren med”, og i tilgift mistede de så også en hest, hvilket kunne være noget nær en katastrofe for en husmandsfamilie. Men her trådte naboerne til med hjælp, og i 1906 havde Anders Hoppe flg. I Hobro Dagblad:

Bekendtgørelser

Beboerne i Klejtrup Sogn bringes herved min og hustrus hjerteligste tak for den store pengegave, som blev mig skænket i anledning af, at jeg mistede min hest. Særlig takkes de to mænd Villum Petersen og Niels Mogensen, som har haft ulejlighed med indsamlingen.

*A. Hoppe og hustru
Hejring.*

I 1911 sælger parret ejendommen her til sønnen **Christen**. De bliver dog boende hos ham.. Da han sælger ejendommen i 1917, flyttede parret sammen med sønnen og svigerdatteren til Bigum – til gården ”Bakkegaard”. Anders blev medhjælper hos sønnen og kørte også en mælketur i Bigum. Og der blev også tid til at spille dilettant. Karen hjalp til med husgerningen hos sønnen og svigerdatteren og tog også del i børnepasningen.

Anders og Karen boede hos sønnen indtil deres død. Anders døde i 1929 og Karen i 1932.

Angående børnene:

Anders' og Karen fik 6 børn, hvoraf de tre døde som små. Deres førstefødte var en pige - **Ane** - som døde 3 dage gammel.

Den næste var sønnen **Christen**, som senere overtog ejendommen her.

Nr. 3 i børneflokket var **Niels**. Også han døde som spæd - kun 3 uger gammel.

Den næste søn fik også navnet **Niels**. Efter endt skolegang arbejdede han som landbrugsmedhjælper, og senere var han også tørvemosearbejder i Sparkær, hvor man kunne tjene gode penge.

Militærtjenesten aftjente han som garder i København, hvor han mødte sin senere kone. Efter militærtjenesten blev han ansat ved Carlsberg. I begyndelsen af ansættelsen var han den, som altid skulle hejse flaget m.m. I denne stilling måtte man ikke være gift, så da Niels og Olivia skulle giftes i 1911, var det i al hemmelighed. Olivia var desuden også gravid, og de ville så gerne giftes inden fødslen. Det nåede de, idet vielsen blev d. 10. dec. og deres førstefødte blev født d. 15. dec.

Datteren Agnete fortæller følgende historie om forældrene:

Da hendes forældre skulle giftes, skulle de bruge faderens fødselsattest fra Klejtrup sogn. Hendes far Niels havde som nævnt en storebror med samme navn, som var født året før Niels, men som døde som lille. Skikken var, at man så kaldte denne afdøde op ved den næste drengs fødsel – derfor kom Niels her også til at hedde Niels som sin storebror. Men da præsten så i 1911 skulle skrive fødselsattesten til Niels i anledningen af ægteskabet, skrev han den forkerte Niels Kristensen på attesten – altså storebroderen. Dvs. at Olivia var enke i det samme øjeblik, som hun gav sit ja i kirken, idet hun blev viet til en død mand. Det blev aldrig rettet, men der blev gjort meget sjov ud af det, idet Niels ofte drillede med, at de jo slet ikke var gift, hvis og hvis og hvis.

Niels blev senere ansat som forvalter på Carlsberg, og parret flyttede ind i forvalterboligen. Senere blev Niels formand for fagforeningen og blev også Dannebrogsmænd mens han var på Carlsberg.

Men han havde andre tillidsposter, idet han blev formand for en musikforening. Niels var en glad mand – god til at fortælle historier – ja, han var en levemand. På Carlsberg måtte man drikke 6 øl om dagen pr. mand. Da der var nogen, som ikke drak så mange – ja, så var der så nogen, som fik flere øl sat til livs. Man måtte ikke tage sin ration med hjem, så de andre kunne lige så godt drikke dem. Hvis man prøvede at tage nogle med hjem, kunne det koste jobbet.

Niels' kone Olivia arbejdede efter sin skolegang som ung pige i huset. Efter giftermålet fik hun også arbejde på Carlsberg som flaskerenser og ved flaskeeftersynet i ca. 16 år. Efter en operation, købte parret en kolonihave, hvor Olivia kunne have det godt og gå og tage det med ro.

Parret sidste adresse var Vinhaven 43, 1.th i Valby ved København. Der er to døtre i ægteskabet – **Karen og Agnete**. Parret ligger begge begravet på Søndermarks kirkegård i Valby.

Nr. 4 var **Anders**. Han blev gift i 1912 i Klejtrup med **Mette Larsine P. Nielsen**. Hun var fra Haderup, men både hun og Anders opholdt sig i Hejring ved giftermålet, så de har nok begge været tjenestefolk derude. Parret flyttede til Fyrkat Mølle, og Anders arbejdede bl.a. som skovfoged i Apotekerskoven. Senere flyttede de til Varming, og deres pensionisttilværelse nød de i Ribe. Der døde Anders i 1979 og Mette Larsine Petrine i 1983.

Parret fik børnene **Anders, Karen, Emma, Frida, Inger, Anna Lise og Hans** (sidstnævnte kaldes Erik).

Den yngste af børnene var **Karl**. Han døde allerede een uge gammel.

THE KRISTENSEN

gift d. 4. 9.1949 i Bigum med

Jørgen Hansen født d. 3. 5.1928 i Mammen søn af Jørgen Johannes Hansen og Birgitte Germansen

9.

KRISTIAN KRISTENSEN

født d. 27. 9.1925 i Bigum
død d. 7. 3.1944 i Klejtrup

10.

PETER INGMAR KRISTENSEN

født d. 25. 3.1927 i Bigum

gift d. 9. 9.1951 i Bigum med

Birthe Tove Nielsen født d. 6.12.1930 i Frisendal, Haurum sogn datter af Niels Marinus Nielsen og Kirstine Nielsine Kristoffersen.
død d. 13. 6.1994 i Fastrup, Vammen sogn

Christen Lassen Christensen blev født her på ejendommen i 1885. Efter endt skolegang blev han landbrugsmedhjælper og havde senere et ophold på Tommerup Højskole (i 1909/1910), hvor der også var undervisning i landbrug. Christen arbejdede også en tid i Sparkær tørvemose, hvor man kunne tjene mange penge.

Da Christen var 17 år købte han 30 tdr.land hede ved Halesø ved Roum, som han opdyrkede med en hest og en stud, og samtidig havde han en halvtidsplads. Jorden kostede ham 300 kr., og det tog ham 3 år at opdyrke jorden, hvorefter han solgte den for 2100 kr.

I 1910 blev han gift med **Ane Kirstine Nielsen** fra Kvols. Samtidig overtog Christen sit fødehjem her i Hejring. Der var 9 tdr.land jord til ejendommen. Han forpagtede naboejendommen, som var ejet af kreditforeningen p.g.a. tvangsaktion.

Christen havde også handelstalent, idet han købte misrøgtede dyr for derefter at fede dem op og sælge dem igen.

I 1917 købte Christen og Kirstine "Bakkegaard" i Bigum. Forældrene, som stadig boede hos Christen og Kirstine, fulgte med til Bigum i 1918, da "Bakkely" her blev solgt.

"Bakkegaard" var på 47-48 tdr.land. Der var ingen dyr, men Christen tog dyrene med fra Hejring. Også der købte han ekstra jord – nemlig 4 tdr.land hede, som han opdyrkede.

I 1943 blev der yderligere købt 33½ tdr.land, hvoraf de 7 tdr.land var hede.

Men Christen havde flere evner. I 1930'erne tog han også ud og anlagde haver, beskar frugttræer m.m.

Kirstine havde som ung været ansat som ung pige på plejehjem. Efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru, og Kirstine var også meget aktiv indenfor husmoderforeningen. Men hun havde også god hjælp af svigermoderen til husgerningen og børnepasningen, indtil svigermoderen døde i 1932.

Også Christen havde meget hjælp af faderen, idet han gik til hånde overalt. Og faderen købte også en mælketur, da de var flyttet til Bigum. Faderen døde i 1929.

I 1922 tog Christen på kursus på St. Restrup for at lære husflid, hvorefter han var med til at oprettet husflids- og forsamlingshuset i Bigum i 1924. Og Christen underviste herefter samme sted i husflid.

I 1936 var både Christen og Kirstine på Fjerkrækursus på "Kærhave Landbrugsskole", hvorefter de startede hønseproduktion. De var oppe på en bestand på 1000 høns.

Parrets yngste søn **Ingmar** overtog ejendommen inden sit giftermål i 1951. Kirstine døde samme år, og faderen flyttede i 1957 i hus i Bigum. Han døde han i 1966 efter et meget aktivt og arbejdsomt liv – den sidste tid havde han ophold hos datteren Jenny, som også boede i Bigum.

Christens hus i Bigum står stadigvæk til hele familiens rådighed som et slagts sommerhus.

Parret fik 4 børn. Vi ved ikke noget om børnene, som var **Jenny, Karen, Anna og Marie.**

Angående børnene:

Kirstine havde en søn med ind i ægteskabet. Det var **Anders** – født i Søby i 1902. Han døde allerede som 17-årig af tuberkulose på Hobro Sygehus.

Kirstine og Christen fik 10 børn sammen. De 4 ældste er født her på ejendommen – resten blev født i Bigum. Den ældste af søskendeflokken var **Jenny Sørine Kirstine** – født i 1911. Hun blev uddannet ved husgerning, men havde også et ophold på Tommerup Højskole, og i 1934 blev hun gift med **Søren Halskov** fra Bigum. Han havde været landbrugsmedhjælper, og købte senere et landbrug i Bigum. Så fik de et mælkeudsalg i Århus og senere plads som gift fodermesterpar. I 1946 flyttede parret tilbage til Bigum, hvor Søren arbejdede som ringer og graver ved Bigum kirke. Ved siden af havde han arbejde i skoven.

Jenny blev efter giftermålet hjemmegående husmor. Parret fik 11 børn – **Marie, Kristian, Nora, Kaj Aage, Hans, Anna, Karen, Karl, Knud, Ingrid og Arne.**

Jenny døde i Bigum i 1986 og Søren samme sted i 1993.

Den næste var **Karen**. Også hun blev uddannet ved husgerning og havde ophold på Tommerup Højskole. Her faldt hun for en af lærernes sønner – **Knud Toftemark**, og parret blev gift i 1939. Knud var landbrugsmedhjælper, og efter giftermålet arbejdede han ved Tommerup Hørfabrik. Karen blev hjemmegående husmor.

I 1957 emigrerede familien til Origen i USA, hvor Knud fik arbejde ved en Finerfabrik. Karen døde i USA i 1992 og Knud i 1995.

Der var 6 børn i ægteskabet – **Jørgen, Hanne, Viggo, Poul, Ruth og Marianne.**

Nr. 3 er **Anna** – født i 1915. Hun kom som de andre piger ud at tjene i huset, men Anna kom ikke på højskole som sine storesøstre.

I 1939 blev hun gift med **Svend Robert Mortensen** fra Merløse sogn ved Holbæk. Parret bosatte sig i København. Svend Robert Mortensen var lokomotiv-fyrbøder, og Anna blev hjemmegående husmor. Som 55-årig begyndte hun som brevsorterer – et job hun bestred indtil hun fyldte 70 år.

Svend Robert døde i 1972 og ligger begravet ved Nivå kirke. Anna bor Classensgade 39, 1. th. i København. Der er 3 børn i ægteskabet – **Svend Aage, Børge og Anna Lise.** Desuden havde Svend sønnen **Georg** med fra sit første ægteskab.

Så kom **Marie** – den sidste af de børn, der blev født i Hejring. Marie lærte også husgerning og havde ophold på Tommerup Højskole. I 1941 blev hun gift med **Willy Louis Mariager Jensen** fra Århus. Ægteskabet blev opløst omkring 1955, og Marie fik herefter arbejde i forskellige bestyrerindepladser.

Omkring 1966 blev Marie igen gift – nu med **Sigvald Holst**, som var enkemand og fisker på Mols. Parret boede i Egens på Djursland, hvor Marie avlede gode grøntsager og broderede finde håndarbejder, som hun solgte i en vejbod.

I 1995 døde Sigvald, og Marie flyttede til Rødding ved Viborg, hvor sønnen bor. Her var hun en kort tid, hvorefter hun kom på Pensionistgården i Vammen. Det var i 1995, og her nyder Marie stadig sit otium her i 2002.

Marie fik ingen børn i sit første ægteskab, men Willy og hun adopterede en dreng – **Flemming**, som Marie beholdt efter skilsmissen.

Der er heller ingen børn af 2. ægteskab, men Sigvald havde 2 døtre – **Inger Doris og Grethe**.

Den næste pige – **Johanne** – døde allerede som 2½ årig, og den næste var også en pige **Margrethe**, som kun blev få måneder gammel.

Nr. 7 i børneflokket var **Anders Hoppe**. Han fik arbejde som landbrugsmedhjælper og var senere på Tommerup højskole. Under 2. Verdenskrig blev han sabotagevagter ved DSB.

Han har haft mange forskellige jobs – så som sporvognskonduktør, dyrepasser i Københavns Zoo, chauffør med hestevogn ved et vinfirma, forvalter på en gård ved Fredericia, minearbejder i Grønland og entreprenørarbejder. I 1945 blev Anders gift med **Ena Olsen** fra København. Dette ægteskab blev opløst, og Anders blev igen gift i 1953 – nu med **Birthe Larsen** – også fra København. Birthe var ”Kold Jomfru” på Asminderød Kro – senere arbejdede hun på en børneinstitution for vanskelige børn, hvor hun stod for madlavningen.

Parret boede i Asminderød, og der er 3 børn i ægteskabet – **Jan, Søren og Steen**. Desuden havde Anders en søn i første ægteskab – **Jørgen**.

Så kom **Johanne Margrethe** – født i 1923. Hun blev kaldet **Margrethe**.

Margrethe blev uddannet ved husgerning og senere som syerske, og hun arbejdede som sådan i henholdsvis København og Randers. Som ung var hun også på Tommerup Højskole.

I 1949 blev Margrethe gift med **Jørgen Hansen** fra Mammen. Parret flyttede i 1965 til Ans, hvor de købte en ejendom på 26 tdr.land. Margrethe arbejdede på skolen som håndgerningslærer og støttelærer. Samtidig var hun medhjælpende hustru derhjemme, hvor de drev fåreavl.

Jørgen Hansen var ellers udlært kommis i Sdr. Onsild Brugsforening, men slog sig altså på noget helt andet. Han havde forinden arbejdet som forsikringsagent og været i møbelforretning i Esbjerg.

De sidste arbejdsår arbejdede Jørgen ved Taxco-vejsfirmaet. Jorden til ejendommen var blevet plantet til med gran, så der var ikke så meget pasningen ved det.

Parret bor på Roevej 4 i Ans, og der er fire børn i ægteskabet – **Birgit, Thorkild, Anette og Lisbeth**.

Den næste i børneflokket var **Kristian**. Han tjente i Hvornum som landbrugsmedhjælper og døde ved en drukneulykke på Klejtrup Sø en aften, han løb over søen på skøjter.

Kristian var en glad ung mand, der var god til at fortælle historier. Han var også med til at spille sketch, når der var fest i byen, men hans liv fik en brat ende. Han blev kun 18 år.

Så kom **Peter Ingmar – kld. Ingmar**. Han kom også ud at tjene som ung og var som sine søskende på Tommerup Højskole, hvor han også fik landbrugsundervisning.

Ingmar var også meget interesseret i spejderbevægelsen, hvor han var leder helt frem til 1970 – bl.a. som divisionschef for ca. 400 drenge. Men håndbold var også en af hans mange interesser – også her var han leder fra 1947 til 1967.

Ingmar overtog ”Bakkegaard” efter sine forældre i 1950. Gården var på 79 tdr.land, så der var nok at se til. Han blev året efter gift med **Birthe Tove Nielsen** fra Frisendal ved Haurum. Tove var uddannet indenfor husgerning, og efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru, og det var hende, der førte regnskaberne i bedriften.

Gården blev udbygget, og der blev bygget nye huse og siloer. Den allerede opstartede hønse- og kyllingeproduktion fortsatte Tove og Ingmar med til sidst i 1950’erne.

I 1982 solgte parret gården, og købte i stedet en ejendom på Hobrovej 50 i Fastrup. Det havde været i Toves familie i en årrække. Også denne ejendom moderniserede parret. Der var 1 tdr.land jord til, og den blev brugt som frugt og grønthave. Ingmar fik sin gang på rideskolen i Fastrup, hvor han igen fik rig lejlighed til at have med børn at gøre – til stor glæde for begge parter. Hans venlige og rolige væsen var højt værdsat af eleverne på rideskolen, og han var meget afholdt blandt dem.

Men Ingmar har også deltaget i mange andre ting. Han har været formand for menighedsrådet, i bestyrelsen for forskellige foreningen og formand for forsamlingshuset.

Tove døde i 1994, men Ingmar bor her i 2003 stadig på Hobrovej 50 i Fastrup. Der er to børn i ægteskabet – **Frits og Jette**.